



## zet in beweging

Basisschool Sint-Augustinus werkt tijdens het schooljaar 2016-2017 rond het thema "bewegen". Beweeg jij mee doorheen Brakel? Elke maand verschijnt een nieuwe wandelfiche, telkens staat een andere deelgemeente centraal. Op deze wandelfiche ontdek je een wandelroute die je tijdens deze maand kan volgen, aangevuld met enkele leuke weetjes! Aan elke wandeling is een **wedstrijd** verbonden. Lees de wedstrijdvraag, ontdek de hints onderweg en bezorg het antwoord deze maand (met vermelding van je gegevens) via [wedstrijd@vbsab.be](mailto:wedstrijd@vbsab.be). Veel beweegplezier!

- Parkeer aan de kerk.
- Volg de Hollebeekstraat.
- Ga niet rechtdoor maar volg naar rechts!
- Sla rechtsaf, Rameveld.
- Ga naar rechts, Steenweg.
- Volg tot aan de Pachtweg. Sla hier in.
- Ga op het einde naar rechts: de Matrouwstraat. (Zie je het beeld op de Boulevard Spets?)
- Je komt aan een T-splitsing, sla rechtsaf.
- Je bent terug in de Hollebeekstraat.
- Ga terug naar de parking aan de kerk.

deel jouw wandelfoto met de hashtag #SABzetinbeweging

± 3,5 km



Deze route is begaanbaar met een buggy ...

Elke maand, bij iedere nieuwe wandeling, geven we een geschenkbon weg, bruikbaar in vele Brakelse winkels, ter waarde van €50, geschonken door Toerisme Brakel. Beantwoord de vraag (ten laatste op de laatste dag v.d. maand!!!) via [wedstrijd@vbsab.be](mailto:wedstrijd@vbsab.be). Tijdens de wandeling kan je 5 hints vinden!

Vraag van de maand:

Hoeveel nissen en kapelletjes zie je onderweg?

3 van de 5 locaties waar je hints kan vinden, krijg je cadeau. Kijk goed uit voor de andere 2!  
Hollebeekstraat 26 – Hollebeekstraat 95 – Matrouwstraat 12



## Info & weetjes



Aan de Matrouwstraat is er een merkwaardig plein dat de naam "Boulevard Spets" draagt, dit doordat er vroeger altijd plassen water stonden. Er is een leuk kunstwerk waarbij bekende figuren uit de buurt vereeuwigd werden.



Om de traditie van een oud heidens volksfeest in ere te houden, wordt op de Parikeberg ieder jaar het "Walmkebrand" aangestoken, een groot vuur dat de kille winter afsluit en een nieuwe lente verwelkomt.



In tegenstelling tot het Brakelbos (in Oprakel) is het **Parikebos** niet opengesteld voor het publiek. Dit omdat er heel wat kwetsbare begroeiing is.

De naam Parike komt van "Parnankom", wat een door sparren of balken afgescheiden ruimte is.