

De reddende flamingo



Hahaha, kijk daar, een flamingo!



Dit maakt de flamingo verdrietig!



Kom vrienden, we maken een gezellig kampvuur!



Maar dan loopt het fout ...

Oh nee, alles vliegt in brand!



De vrienden vallen flauw!

Kuch kuch ... Ik moet hulp halen!



Help! Help!!!



Sorry voor daarnet! Kan jij ons helpen? Mijn vrienden zijn in gevaar!



Aan de slag ...



Zo wordt het vuur geblust ...



En de vrienden komen terug bij ...



Bedankt! Je hebt ons leven gered!

Wij hebben geleerd dat we nooit nog mogen spotten met anderen!



En zo werden ze dikke vrienden met de "reddende flamingo".

Het oerwoud des doods

Vier vrienden zijn op zoek naar avontuur.



Maar dat houdt hen niet tegen!

Oei, wat staat er op dat bordje?

Kom, we gaan gewoon rechtdoor!

Het avontuur tegemoet!

Wij hebben geen schrik!

Niets houdt ons tegen.

Maar ...

Oh nee!

Een krokodil!

Waar?

Daar!

De vrienden proberen te ontsnappen ...

Het gevaar achtervolgt hen ...

Ze vinden de uitgang ...

Fjoew!

Oef!

Amai!

Jawadde!

Vrienden, we onthouden één ding: de volgende keer houden we echt wel rekening met de verbodsbordjes!

Allemaal beestjes

Die ochtend spelen Wolf en Unicorn in het bos.

Dag Unicorn, dit wordt een mooie dag, ik voel het!



Maar daar denkt de jager anders over ...



Handen naar omhoog!
Jullie gaan mee met mij!

Oh nee!



Jullie verblijven vanaf nu op mijn domein!

Boehoe!

Snik snik!

Ik ga op zoek naar nog meer dieren ...



Wat verderop is Liesje aan het wandelen ...



Ocharme! Zo'n schattige beestjes!
Welke beul sluit er zo'n mooie dieren nu op?

Komen jullie maar mee met mij!

Volg mij maar!

Wolf, we zijn gered!

Zo vonden Wolf en Unicorn een nieuwe thuis ...

Hallo, politie? Ik wil een klacht neerleggen ...

Vanaf nu spelen jullie in alle vrijheid op mijn domein! Ik zal voor jullie zorgen.

En de jager ... Die weet nu ook hoe het voelt om opgesloten te zijn ...

Juuiih!

Toppie!



Het nieuwe leven van Wednesday

Ik ben dat acteren beu. Ik wil een diploma behalen.



Zo komt Wednesday op onze school terecht!

We beginnen vandaag met godsdienst!



Dit zijn de heilige boeken.



Wauw, interessant wel!

Maar in de gang sluipt een indringer.



Whaaa!



Ik wil al jullie geld! Nu!

Maar ... Dit is een school, geen bank.



Dan neem ik het meisje mee!



Maar Wednesday kent geen angst ...



In een flits ontwapent ze de inbreker ...



Kan ik nu niet eens gewoon op mijn gemak een diploma behalen? Jij gaat de cel in!



Fjoew, nogal een geluk dat Wednesday toevallig bij ons op school zit!

Eind goed, al goed!



Een kluis vol goud

Die ochtend ...



Ik zal het bovenverdiep bewaken.



Dan ga ik die kant op ...

Maar buiten staan twee overvallers klaar...



Hier moeten we zijn! Hier ligt het goud in de kluis! We worden rijk!

Na wat speurwerk ...



Daar! Dat is de kluis!



Vlug! Het goud is van ons!

Maar ...



Oh nee!

Wegwezen! Bewakers!

Ze spurten weg ...



De achtervolging wordt ingezet!



Haast je!

We laten ze niet ontsnappen!

Hebbes!!



Op de grond jij dief!



Hier jij!

Eindelijk!

Die zochten we al lang!



Dat hebben we goed gedaan!



De beste bewakers van het land!

Een paar dagen later ...



Jullie krijgen een gevangenisstraf van 12 jaar!

Zo keerde de rust terug in de stad!